

Themafilts



Geertruidenberg, september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hoe maak je op verschillende manieren kunst?

Dat is wat we met de peuters gaan doen op De Paddestoel in ons nieuwe thema. Vanaf 7 september gaan de kinderen met verschillende technieken aan de slag om de mooiste kunstwerken te maken. We leren de kleuren benoemen en te sorteren. Maar ook veel nieuwe woorden komen aan bod.

In de voorleeskoffer komt het boek Nijntje de kunstenaar. Nijntje gaat naar een museum en ziet daar veel kunstwerken. Thuis gaat Nijntje ook aan de slag om mooie dingen te maken.



Met vriendelijke groeten
Team De Paddestoel

Themaflips



Met vriendelijke groet,
Team De Paddestoel